

ĐỀ VĂN DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 11

BÀI TẬP 1.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái.

Khi anh nắm tay em, mây giăng giăng bay chỉ còn ánh trăng mờ.

Và khi chúng yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm.

Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu!

Bên lũy tre xanh xây nhiều công trình

Giọng hò thiết tha, tình yêu đất nước chan hòa.

(*Đất nước tình yêu* – Lê Giang)

Câu 1. Văn bản trên sử dụng những phương thức biểu đạt nào ?

Câu 2. Văn bản trên sử dụng các phép tu từ nào ? Chỉ ra và nêu hiệu quả của những phép tu từ đó.

Câu 3. Xác định nội dung chính của văn bản.

Câu 4. Tác giả đã thể hiện tình cảm gì qua văn bản ?

BÀI TẬP 2.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Ngồi cùng trang giấy nhỏ

Tôi đi học mỗi ngày

Tôi học cây xương rồng

Trời xanh cùng nắng bão

Tôi học trong nụ hồng

Màu hoa chùng rỏ máu

Tôi học lời ngọn gió

Chẳng bao giờ vu vơ

Tôi học lời của biển

Đừng hạn hẹp bến bờ

Tôi học lời con trẻ

Về thế giới sạch trong

*Tôi học lời già cả
Về cuộc sống vô cùng*

*Tôi học lời chim chóc
Đang nói về bình minh
Và trong bia mộ đá
Lời răn dạy đời mình.*

(Ngữ ngôn của mỗi ngày, Đỗ Trung Quân)

Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên.

Câu 2. Văn bản trên sử dụng các phép tu từ nào ? Chỉ ra và nêu hiệu quả của những phép tu từ đó.

Câu 3. Xác định nội dung chính của văn bản.

Câu 4. Anh/Chị hãy nhận xét quan niệm học của tác giả thể hiện trong văn bản.

BÀI TẬP 3.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

(1) Một lần tình cờ tôi đọc được bài viết “Hạnh phúc là gì?” trên blốc của một người bạn. (2) Bạn ấy viết rằng: "Hạnh phúc là được nằm trong chăn ấm xem ti vi cùng với gia đình. (3) Hạnh phúc là được trùm chăn kín và được mẹ pha cho cốc sữa nóng. (4) Hạnh phúc là được cùng đưa bạn thân nhong nhong trên khắp phố. (5) Hạnh phúc là ngồi co ro hàng giờ trong quán cà phê, nhấm nháp li ca-cao nóng và bàn chuyện chiến sự... thế giới cùng anh em chiến hữu...".

(6) Bất chợt giật mình, hạnh phúc đơn giản vậy sao? (7) Ừ nhỉ! (8) Dường như lâu nay chúng ta chỉ quen với việc than phiền mình bất hạnh chứ ít khi biết được rằng mình đang hạnh phúc. (9) Hãy một lần thử nghĩ xem: Khi chúng ta than phiền vì bố mẹ quá quan tâm đến chuyện của mình thì ngoài kia biết bao nhiêu người thèm hơi ấm của mẹ, thèm tiếng cười của bố, thèm được về nhà để được mát; khi chúng ta cảm thấy thiệt thòi khi không được ngồi xe hơi chỉ vì phải chạy xe máy giữa trời nắng thì ngoài kia biết bao nhiêu bạn của chúng ta mồ hôi nhễ nhại, gò mình đạp xe lên những con dốc vắng; khi chúng ta bất mãn với chuyện học hành quá căng thẳng thì ngoài kia biết bao người đang khao khát một lần được đến trường, một lần được cầm cây bút để viết lên những ước mơ; khi chúng ta...

(Dẫn theo Bài tập Ngữ văn 11, tập 2, NXB Giáo dục 2007)

Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.

Câu 2. Tại sao tác giả lại “*Bắt chợt giật mình, hạnh phúc đơn giản vậy sao ?*” ?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của 01 phép tu từ được sử dụng trong câu (9).

Câu 4. Anh/Chị hãy rút ra thông điệp có ý nghĩa nhất trong đoạn trích trên.

BÀI TẬP 4.

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

VẾT NỨT VÀ CON KIẾN

Khi ngồi ở bậc thềm trước nhà, tôi nhìn thấy một con kiến đang tha chiếc lá trên lưng. Chiếc lá lớn hơn con kiến gấp nhiều lần.

Bò được một lúc, con kiến chạm phải một vết nứt khá lớn trên nền xi măng. Nó dừng lại giây lát. Tôi tưởng con kiến hoặc là quay lại, hoặc là sẽ một mình bò qua vết nứt đó. Những không. Con kiến đặt chiếc lá ngang qua vết nứt trước, sau đó đến lượt nó vượt qua bằng cách vượt lên trên chiếc lá. Đến bờ bên kia, con kiến lại tha chiếc lá và tiếp tục cuộc hành trình.

Hình ảnh đó bắt chợt làm tôi nghĩ rằng tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn!

(Theo Hạt giống tâm hồn, tập 5, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.

Câu 2. Ý nghĩa ẩn dụ của hình ảnh “*vết nứt*” là gì ?

Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng: “*Tại sao mình không thể học loài kiến nhỏ bé kia, biến những trở ngại, khó khăn của ngày hôm nay thành hành trang quý giá cho ngày mai tươi sáng hơn!*” ?

Câu 4. Từ văn bản trên, hãy rút ra cho mình một bài học mà anh/chị tâm đắc nhất.

HẾT

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

Cô Nguyễn Thị Nhụy (số đt Zalo: 0903937316) từ 15h00 đến 19h00 – 13/3/2020